

TEENBIBELTIMER

2017



TÆNDT&SENDT

Dette materiale er lavet til dig, der skal holde bibeltimer for teenagere i en eller anden sammenhæng. Hele materialet indeholder oplæg til 6 bibeltimer, der er tænkt som et samlet forløb, men det er også muligt at udvælge nogle af oplæggene. Temaet for bibeltimerne er: "Tændt&Sendt", og der er følgende underoverskrifter:

1. "Jesus tager afsted" - Opstandelse, Jesus vs. Helligånden, Tid til bøn
2. "Helligånden ankommer" - Pinsedag, Tunger af ild, Frimodighed
3. "Svaret er: Jesus!" - Guds løfter, Jesus er opstået, Jesus er Kristus
4. "Fællesskabet" - Dåbsfest, De 5 B'er, Medgang
5. "Vi kan ikke lade være" - Jesus er kilden, Forbud og trusler, Vi kan ikke lade være
6. "Tændt af Gud" - Tilbedelse af Gud, Bøn om Guds hjælp, Guds svar.

Temaet

Apostlenes Gerninger er en til tider lidt overset bog i Bibelen, der rummer nogle helt fantastisk beretninger om de første kristne og de første menigheders liv og erfaringer med Gud. Derfor tager årets bibeltimer udgangspunkt i tekster fra begyndelsen af Apostlenes Gerninger. Her hører vi om Jesu Himmelfart, Helligåndens komme på pinsedag, den første pinseprædiken, de kristnes fokus og meget mere.

Materialet har fået overskriften Tændt&Sendt, fordi det er overskriften for IMU's fokus på et liv i bøn og kærlighed, som strækker sig over de næste to år. Noget af det, som bliver tydeligt i teksterne fra Apostlenes Gerninger, er, at vi som kristne er sendt til de mennesker, vi bor i blandt med verdens bedste budskab. Budskabet om Jesus er ment til alle mennesker, og vi må derfor ikke holde det tilbage. Det bliver samtidig tydeligt i teksterne, at sendelsen får sin kraft og har sit afsæt i, at Gud selv har handlet og sendt sin søn og sin ånd, som kan udruste os til det liv og den tjeneste, vi står i.

Så gå med på opdagelsen i teksterne fra Apostlenes Gerninger, og forhåbentlig får du lov til at opleve, at du selv bliver tændt og sendt af Gud i det møde.

Tændt af Gud - Sendt i kærlighed

IMU vil som nævnt sætte fokus på et liv i bøn og kærlighed i de næste to år under overskriften: Tændt af Gud - Sendt i kærlighed. Vi ønsker at se på, hvordan livet leves i en spænding mellem Gud og mennesker omkring mig. Det er netop denne spænding, vi ser i det dobbelte kærligheds bud: *"Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind... Du skal elske din næste som dig selv"* (Matt 22, 37-39)

Bønnen er en af de steder, hvor vi bliver sat i forbindelse med Gud, og hvor han får lov til at tænde noget nyt i os. Billedet med lys og ild bliver brugt flere steder i Bibelen til at beskrive, hvad Gud gør i menneskers liv. Gud er kilden, som ved sin ånd kan tænde nyt liv i os. Det ser vi flere steder i Bibelen. Helligånden kommer netop til syne som ildtunger på pinsedagen (ApG 2). Når Jesus taler til sine disciple i Bjergrædiken omtaler ham dem som lys og salt. (Matt 5) I Bjergrædiken understreger Jesus også, at vores lys skal skinne for mennesker og ikke sættes under en skæppe.

Billedet med at være tændt af Gud hænger derfor nøje sammen med det at være sendt i kærlighed. Jeg er som discipel sendt ud til mennesker omkring mig. I sin sidste bøn for disciplene siger Jesus: *"Ligesom du har udsendt mig til verden, har jeg også udsendt dem til verden"* (Joh 17,18) Det er ikke tilfældigt, at jeg er, hvor jeg er. Jeg skal ikke bare dræbe tiden, indtil Jesus kommer igen. Jeg er sendt i kærlighed til de mennesker, jeg er i blandt. Med dette fokus på sendelsen i kærlighed, må vi altid huske, at kærligheden har en kilde. *"Vi elsker, fordi han elskede først"* (1 Joh 4,19) Jeg er sendt i kærlighed, fordi ham, der sender, er kærlighed.

Vi lever altså i bøn og kærlighed, når vi bliver tændt af Gud og lever i vores sendelse som himmellys i verden (Fil 2,16). Du kan læse meget mere om det tiltag og se nogle af de materialer, der allerede er udviklet, på imu.dk.

Smågrupper - fra hjerne til hjerte til hænder

Efter hver bibeltime er det tanken, at teenagerne kan arbejde med nogle spørgsmål i grupper. Spørgsmålene er ikke formuleret, da det kommer meget an på, hvilken retning din forberedelse tager. Vi vil derfor foreslå, at bibeltimeholderen formulerer 3-5 spørgsmål, som grupperne får med ud. Idéen er, at samtalen skal foregå i de samme grupper efter hver time, så der bliver skabt rammer for, at de kan åbne sig lidt mere op for hinanden. Der sker ofte noget, når vi snakker sammen om tingene i små grupper. Det, som vi har hørt, får muligheden for at bevæge sig - fra hjerne til hjerte til hænder.

Man kan med fordel lave nogle afbræk i bibeltimen, hvor teenagerne kommer på banen. Da alle bibeltimer er opdelt i tre fokuspunkter, er det oplagt lige at lade teenagerne snakke kort sammen mellem hvert punkt. Der er forslag til spørgsmål i oplæggene, men det kan også være alle mulige andre spørgsmål, der bruges.

Forberedelsen

Materialet er ikke et færdigt oplæg, men en ramme, som giver dig som oplægsholder stor frihed til at formidle indholdet. Det er derfor vigtigt, at du stadig forbereder, hvordan du vil formidle og uddybe oplæggets indhold.

Hvis Guds Ord skal "ind under huden" på teenagerne - ind i hjerterne, må Guds ånd selv gøre arbejdet. Derfor vil jeg opfordre dig til at gøre bøn til din vigtigste forberedelse. Bed for din egen forberedelse og inspiration. Bed for de teenagere, du skal forkynde for. Bed om, at Guds ånd vil skabe den åbenhed, der gør, at hans ord får lov til at nå ind til hjerterne - til tro.

Teenbibeltimerne 2017 er lavet med ønske om, at teenagere over hele landet, må lære Gud endnu bedre at kende og blive udfordret til at gå ud i deres hverdag med Gud i hånden. Derfor vil vi gerne sige rigtig mange tak for, at du vil bruge dette materiale og være med til at vise Guds store kærlighed til teenagere over hele landet.

Med kærlig hilsen

Simon Hauge Lindbjerg
Udviklings- og undervisningskonsulent i IMU

BIBELTIME 1: "JESUS TAGER AFSTED"

Tekst: ApG 1,3-14

- Opstandelse, Jesus vs. Helligånden, Tid til bøn

Mål

- At teenagerne må blive stoppet op for den virkelighed, som *opstandelsen* er.
- At teenagerne må blive udfordret på forholdet mellem *Jesus vs Helligånden*
- At teenagerne må se det forbillede, der er i at prioritere *tid til bøn*

Baggrund

Vi bruger tit rigtig meget tid på teksterne fra evangelierne, og med god grund, da vi her hører om den helt centrale fortælling om Jesu liv. Denne samling oplæg tager som nævnt alle fat i tekster fra Apostlenes Gerninger, der er bogen lige efter evangelierne i Bibelen. Det er derfor lidt vigtigt at vurdere, om der er brug for lige at sætte rammen for dagens tekst og de følgende tekster.

Det er vigtigt, at alle teenagere er klar over, at Apostlenes Gerninger er en direkte forlængelse af de beretninger vi hører i evangelierne. Modtageren af teksterne forventes derfor at kende beretningen om Jesus, der levede som et menneske på jorden, gjorde en masse store undere, forkyndte for alle folk, endte med at dø på et kors og opstod igen. Det er denne fantastiske beretning, som vi skal høre fortsættelsen af i dag og i de kommende dage. Alt efter hvem teenagerne er, kan det give god mening at bruge lidt tid på det.

Bibeltid:

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten med følgende "opgave": Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den (Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk)

Fokuspunkter

Opstandelse:

Hele kernen for Apostlenes Gerninger og for den sags skyld resten af Det Nye Testamente er, at Jesus opstod fra de døde. Det er den begivenhed, som er så skelsættende og afgørende, at den ændrer hele verdenshistorien. Det er er denne virkelighed, som disciplene bliver nødt til at fortælle andre om. Derfor er det også meget naturligt, at vi i begyndelsen af Apostlenes Gerninger får slået det fast. Jesus trådte frem med mange beviser på, at han levede.

Jesu opstandelse har været til meget diskussion gennem årene og særligt på det seneste. Mange, også præster, har hævdet, at det ikke skal forstås som en fysisk opstandelse, når Bibelen taler om, at han opstod. Det er dog tydeligt, når vi læser de bibelske skrifter, at disciplene, Paulus og alle de andre er helt overbeviste om, at det er Jesus, der rent fysisk og konkret er opstået. (Læs evt. "Stod Jesus op af graven?" som har mange gode pointer om dette)

Det er derfor vigtigt, at vi begynder gennemgangen af Apostlenes Gerninger med at slå fast og forkynde, at Jesus stod op af døden. Han har én gang for alle vundet over døden, og han viste sig altså flere gange for disciplene i perioden efter opstandelsen. Vores håb og tro som kristne er bundet op på en helt konkret og fysisk Jesus, der døde og opstod igen. Det er et fantastisk og afgørende udgangspunkt for vores tro.

Spørgsmål: Kan det være svært at tro på, at Jesus virkelig er opstået?

Jesus vs Helligånden:

Jesus nævner for sine disciple i vers 4, at disciplene skal vente på det, som Gud havde lovet dem, og længere ned i vers 8 siger han direkte, at Helligånden skal komme over dem. Det er ikke fuldstændig nyt for disciplene, at der på et tidspunkt skal ske noget helt nyt og overraskende. Jesus nævner allerede i Joh 16,7: *"Men jeg siger jer sandheden: Det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil Talsmanden ikke komme til jer; men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer."* (Talsmanden bliver her brugt som udtryk for Helligånden)

Der ligger altså her en forståelse af, at det er det bedste for disciplene, at Jesus går bort, så Helligånden i stedet kan komme til dem og give dem kraft. Det må virkelig have været en speciel situation at være i for disciplene. Nu har de gået sammen med Jesus i så mange år og set alt det, som han har gjort og hørt alle de ord han har sagt, og nu siger han, at han skal forlade dem. (Find evt. nummeret "Strange Day" af Hymns from Nineveh på Spotify, der sætter ord på nogle af de følelser, disciplene måske har haft denne dag.)

Jesu Himmelfart er meget nøgternt beskrevet i dagens tekst. Han bliver ganske enkelt taget bort fra deres øjne. Beretningen rummer på den ene side en afsked og enden på noget, men samtidig er det også begyndelsen på den nye virkelighed, som disciplene skulle få lov til at opleve, og som du og jeg også får lov til at være en del af. En virkelighed, hvor vi får lov til at modtage Helligånden, der som Jesus siger vil give os kraft til at være vidner i hele verden. Det er med til at give retning for disciplenes liv, men også for vores liv. Vi lever ligesom disciplene i denne tid mellem Jesu himmelfart og hans genkomst.

Spørgsmål: Hvordan kan det være det bedste for os, at Jesus går bort?

Tid til bøn:

Det er ret bemærkelsesværdigt, hvad disciplene gør, da de kommer tilbage til Jerusalem. De har lige været vidne til en noget speciel situation, hvor Jesus er blevet taget væk for øjnene af dem, og hvad gør de så? Der står, at de holdt fast ved bønningen. Det er virkelig et stærkt statement. Der, midt i al den usikkerhed de må have følt, er der særligt én ting, de holder fast i, og det er bønningen. Det er noget af det, som IMU også ønsker at understrege med vores fokus på at være Tændt af Gud - Sendt i kærlighed. Det handler netop om at et liv i bøn er afgørende, fordi Gud her får mulighed for at tænde nyt liv i os. (Se evt. mere på imu.dk)

Bønningen er på mange måde et af troens mysterier. Der er utrolig mange løfter knyttet til bønningen igennem hele Bibelen, og Jesus bruger selv tid i bøn og lærer også sine disciple Fadervor. Så bønningen må og skal have en naturlig plads i det troende menneskes liv. Samtidig tror jeg, at mange vil kunne nikke genkendende til nogle af de udfordringer og frustrationer, der kan være forbundet med det at bede. Vi får ikke altid de svar, vi havde håbet, og til tider oplever vi måske, at det virker helt nytteløst. Her kan de første disciple være et stort forbillede for os. Deres naturlige reaktion, på den uvished de stod i, var at give sig til at bede. I bønningen kunne de lægge alt frem for Gud og afvente, hvad hans planer var. (Hvis du ønsker at tale mere med teenagerne om bøn, kan du bestille nogle bedekort på imu.dk ganske gratis, som kan deles ud til teenagerne.)

Spørgsmål: Hvordan kan vi hjælpe hinanden til at holde fast ved bønningen?

BIBELTIME 2: "HELLIGÅNDEN ANKOMMER"

Tekst: ApG 2,1-13

- Pinedag, Tunger af ild, Frimodighed

Mål

- At teenagerne må få en forståelse af, hvad der skete **Pinedag**
- At teenagerne må blive udfordret på, hvorfor der kommer **tunger af ild**
- At teenagerne må blive inspireret af disciplenes store **frimodighed**.

Baggrund

Dagens tekst handler om pinedag, hvor Helligånden kommer til disciplene. Det kan give rigtig god mening at få trukket nogle større linjer, så teenagerne ser, hvordan der er en sammenhæng tilbage til løfterne både i Det Gamle Testamente og Det Nye Testamente. Begivenheden er på den ene side pludselig og voldsom, men samtidig er den forventet, da Gud havde lovet, at det ville ske.

Overvej meget gerne i dine forberedelser, hvordan du vil forsøge at hjælpe teenagerne til at se, at Helligånden ikke "bare" er en flyvsk og utilregnelig kraft, men han er faktisk en meget konkret og vigtig del af Gud selv. Han er dem helt nær hver eneste dag og virker i dem.

Bibeltid:

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten med følgende "opgave": Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den (Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk)

Fokuspunkter

Pinedag:

Vi kan nogle gange få det til at lyde som om, at pinsen først opstår med Helligåndens komme, men det er værd at bemærke, at disciplene netop er forsamlet, fordi det er pinedag. Det er altså en begivenhed, som eksisterede allerede inden denne spektakulære dag kom. Uden at det bliver alt for langhåret, kan det nævnes for teenagerne, at pinsen lå 50 dage efter påske og var en form for høstfest, hvor der blev ofret afgrøder.

Det var en festforsamling, hvor det forventedes, at alle hankøn af israelitterne var tilstede i helligdommen. Vi skal altså forestille os, at der har været samlet utrolig mange mennesker i Jerusalem for at fejre pinsen, og nu sker der noget, som gør, at pinsen får en helt ny betydning for den kristne kirke.

Spørgsmål: Ved dine klassekammerater, hvorfor vi fejrer pinse?

Tunger af ild:

Disciplene er samlet, og pludselig sker der noget, som umiddelbart kan virke noget mærkeligt og mystisk. Det virker også til, at Lukas har svært ved helt at beskrive, hvad der skete. Tunger som af ild viser sig for dem og fordeler sig på hver enkelt af dem, og så står der, at de bliver fyldt af Helligånden. Det må have været en helt vildt oplevelse, men hvad er det egentlig der sker, og hvad betyder det egentlig at blive fyldt af Helligånden?

Helligånden møder vi mange gange i Bibelen både i Det Gamle og Nye Testamente, mens hans opgave ændrer karakter fra GT til NT. I Det Nye Testamente har han grundlæggende to funktioner. Han gør os hellige ved at skabe troen i os og derudover fortsætter hann med at gøre os hellige i gennem hele livet ved at virke i os. Luther har en rigtig god forklaring om Helligånden i Den Lille Katekismus i afsnittet om den 3. trosartikel. Her siger han blandt andet: ”Helligånden har kaldet mig gennem evangeliet, har oplyst mig ved sine gaver, har helliget og opholdt mig i den rette tro”. Det er denne ånd, som også er på spil i dagens tekst.

Helligånden kommer til disciplene og det giver faktisk ret god mening, at den beskrives med vind og ild. På hebraisk er der et ordspil mellem ordene ånd og vind, og Johannes siger også, at han der skal komme efter ham skal døbe med Helligånd og ild. På den måde kan vinden og ilden beskrive noget af det som Helligånden skal virke.

Spørgsmål: Hvad er det mærkeligste ved Helligånden?

Frimodighed:

Det er ret interessant at se, hvordan Helligåndens ankomst får nogle ret konkrete konsekvenser. Disciplene kan nu slet ikke holde mund, men de begynder at tale, og ikke nok med det, de taler på en masse forskellige tungemål, altså forskellige sprog. Det må have været en helt vild overvældende oplevelse at stå og høre det. På den ene side har det været forvirrende med alle de forskellige sprog på samme tid, men alle folk, der har været samlet, har på samme tid haft oplevelsen af, at de har kunne høre evangeliet på deres eget sprog. Det er et stærkt vidnesbyrd om, at Gud ønsker at tale til alle mennesker, så vi kan forstå det. (Der ligger også en reference tilbage til Babelstårnet, hvor Gud som straf gør, at menneskene ikke kan forstå hinanden. Nu laver han på mange måder det modsatte under)

Den ild som Helligånden tænder i disciplene bliver ikke kun givet for deres egen skyld. Den bliver givet for, at de skal dele ud af den. Husk også, at Jesus selv nævner det i ApG 1,8. De skulle få kraft for at de kunne være vidner. På samme måde ønsker Gud at virke i os ved Helligånden, så vi kan få kraft til at dele ud af alt det, vi har modtaget. Det kan vi gøre på mange forskellige måder. Vi får ikke alle sammen lov til at opleve et under som det på pinsedagen, men vi må alle sammen spørge Gud og Helligånden, hvordan de ønsker at bruge os til at være vidner om Jesus.

Spørgsmål: Har du oplevet, at Helligånden har givet dig kraft?

BIBELTIME 3: "SVARET ER: JESUS"

Tekst: ApG 2,14-36

- Guds løfter, Jesus er opstået, Jesus er Kristus

Mål

- At teenagerne må blive stoppet op for storheden af *Guds løfter*
- At teenagerne må se vigtigheden af, at *Jesus er opstået*
- At teenagerne må gribe lidt mere af, hvad det vil sige, at *Jesus er Kristus*

Baggrund

I forlængelse af Helligåndens komme på pinsedag holder Peter en tale, som indeholder mange vigtige pointer. Det er en ret lang tekst med mange referencer til tekster fra Det Gamle Testamente, så I kan med fordel vælge at læse nogle udvalgte vers sammen med teenagerne.

Det centrale i denne bibeltime er at stoppe op for, hvad der sker, når Helligånden virker. Der bliver peget på Jesus. Det er en af Helligåndens vigtigste funktioner, at han peger på Jesus, og den han er, og alt det han har gjort. Det er også det som Peter nu bliver brugt til at fortælle til en masse mennesker. Det giver altså ikke mening at fokusere på Helligånden alene, da han altid arbejder sammen med og peger på Jesus. Det er en bibeltime, hvor der virkelig bare gerne må blive forkyndt Jesus for alle pengene, ligesom Peter gør.

Bibeltid:

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten med følgende "opgave": Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den (Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk)

Fokuspunkter

Guds løfter:

Peter begynder nu en tale, som får ret vilde konsekvenser. Som vi skal se i morgen, så ender det med at flere tusinde personer bliver døbt. Det må derfor være værd at stoppe op for, hvad det egentlig er, han siger til de jøder, der har været vidner til, at Helligånden nu er kommet.

Han begynder med at understrege, at det ikke skyldes vin. Nej, det er derimod Gud, der er i gang med at handle. Derefter forsøger han at vise dem, at det faktisk ikke burde overraske dem så meget. Mange af de mennesker, der har været til stede har kendt Torahen (Det Gamle Testamente), så de har også kendt den profeti, som Peter henviser til. Det er en profeti fra Joels Bog, hvor Gud tydeligt siger, at en dag, så skal hans ånd gives til alle mennesker.

Det har været en dag, som jøderne har ventet på skulle komme, og nu siger Peter altså, at den er kommet, og han kobler det med det samme til Jesus. Bibelen er fuld af disse eksempler på, at Gud giver nogle løfter, og også hvordan han indfrier dem. Det er sådan en Gud, vi tror på også i dag. En Gud, der holder hvad han lover, også når vi måske ikke oplever, at han gør på den måde, vi havde håbet eller forventet.

Spørgsmål: Er der nogle af Guds løfter, der betyder noget særligt for dig?

Jesus er opstået:

Som nævnt kobler Peter profetien til det, som er sket med Jesus. Han understreger tydeligt, hvilket sker mange gange igennem hele Apostlenes Gerninger, at alt dette har sit udspring i Jesus. Det er så vigtigt, at vi igen og igen for forkyndt og fortalt denne virkelighed, at Jesus gjorde det som synes umuligt. Han vandt over døden, og den sejr har afgørende betydning for os den dag i dag.

Peter understreger vigtigheden af Jesu opstandelsen ved at knytte det samme med et stykke fra salme 16. Her taler David om en person, som Gud ikke vil lade blive i dødsriget. Det kan ikke være David selv, der er tale om, da han er død og begavet, som Peter også selv siger. Det skal i stedet ses som en profeti, om noget der en dag skal komme, og ifølge Peter er den dag nu kommet med Jesu opstandelse. Peter forsøger altså på forskellig måde at vise jøderne, at både Helligåndens komme og Jesu opstandelse fra de døde er forudsagt af Gud. Det er Guds plan som er ved at folde sig ud, og det er virkelig et godt budskab for jøderne og for alle andre mennesker.

Spørgsmål: Hvorfor er det så vigtigt, at Jesus er opstået fra de døde?

Jesus er Kristus:

Som det sidste i sin prædiken komme Peter til konklusionen på alt det, han har sagt. Det gør han, når han i vers 36 proklamerer: ”Så skal da hele Israels hus vide for vist, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus.” Han har været inde om det flere gange, og nu understreger han det klart og tydeligt. Jesus var ikke bare en stor lærer eller spændende profet. Jesus var ikke bare en mand med stor kærlighed og evner til at helbrede. Jesus var og er Kristus. Det er har været utrolig kontroversielt at sige dengang, men det er stadig den dag i dag kernen i vores budskab. Jesus er Kristus.

Det kan ikke understreges, hvor vildt det budskab er. Jesus er Kristus, den salvede. Ham som jøderne havde ventet på skulle komme. Ham som profeterne i Det Gamle Testamente sagde ville komme og gribe ind og gøre alting nyt. Peter siger her, at Jesus er hele verdens redning. Denne konklusion er en fantastisk proklamation ikke bare for jøderne dengang, men også for os i dag. Gud har grebet ind og sendt Jesus, den salvede for at frelse os.

Det er vigtigt, at vi prøver at stoppe op for, hvad det helt konkret betyder for os i dag, hvis det er rigtigt, hvad Peter her forkynnder. Hvis Jesus virkelig er Kristus, hvad betyder det så i mit liv? Det betyder, at jeg nu kan komme til Gud som jeg er, fordi Jesus har åbnet vejen. Det betyder, at der er intet, der kan skille mig fra Guds kærlighed. Det betyder, at der er tilgivelse for alt, hvad jeg har gjort og kommer til at gøre.

Spørgsmål: Hvad betyder Jesus for dig?

BIBELTIME 4: "FÆLLESSKABET"

Tekst: ApG 2,37-47

- Dåbsfest, De 5 B'er, Medgang

Mål

- At teenagerne må blive stoppet op for betydningen af den store **dåbsfest** i teksten.
- At teenagerne må blive udfordret på, hvad **de 5 B'er** fylder i deres liv.
- At teenagerne må overveje, om de nogle gange møder **medgang**

Baggrund

Dagens tekst indeholder et kendt vers om, hvilke ting den første menighed holdt fast i. Det kan godt virke fortærsket og umoderne, at vi som kristne hele tiden vender tilbage til at snakke om vigtigheden af Bibelen, fællesskabet, nadveren, bønner og dåben. Det ændrer dog ikke på, at det bliver tydeligt i Bibelen, at der er nogle helt særlige løfter knyttet til disse ting.

Kunsten i dagens bibeltime er at gøre det tydeligt for teenagerne, at der er nogle guldkorn her, som er værd at bygge på hver eneste dag, resten af deres liv. Det fantastiske er, at selvom tingene umiddelbart kan virke støvede og kedelige er de fyldte af liv, hvis vi giver os selv lov til at udforske dem. Vi må opmuntre hinanden til at gå på opdagelse ligesom den første menighed og se, hvilke velsignelser, der ligger i disse gamle sandheder.

Bibeltid:

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten med følgende "opgave": Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den (Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk)

Fokuspunkter

Dåbsfest:

Selvom vi godt kan fornemme, at det er noget af en tale Peter har holdt, så er det måske alligevel overraskende at læse, hvor stor en reaktion, der kommer fra dem, der lytter. Deres umiddelbare respons er: Hvad skal vi gøre? Det er blevet tydeligt for dem, at der er noget som ikke er som det skal være, og de ønsker at have del i den virkelighed, som Peter og de andre har prædikeret for dem. Peters svar er på mange måder simpelt, men rummer mange dybder. De må omvende sig, lade sig døbe, så vil de få syndernes forladelse og Helligånden. (Bemærk at Peter understreger, at løftet gælder alle ikke kun jøder)

Dåben bliver et af de helt naturlige svar på menneskenes spørgsmål. Det er ligger i klar forlængelse af missionsbefalingen i Matt 28, hvor Jesus omtaler dåben. Peter forkynder nu det samme, at der sker noget helt afgørende i dåben, som vi som mennesker har brug for. Her bliver vi sat ind i et sandt forhold til Gud igen ved at modtage syndernes forladelse og Helligånden. Det er helt vildt at læse, at næsten 3000 mennesker tog imod denne udfordring og lod sig døbe. Det må have været en helt fantastisk oplevelse.

Nu er det sjældent vi får mulighed for at opleve folk omvende sig, og især i så store antal. Alligevel kan begivenheden minde os om dåbens store betydning, og den store gave, som vi selv, og rigtig mange andre danskere, har modtaget der. Vi må talen dåben op i vores eget liv og hos hinanden, så vi bliver mindet om det fantastiske, der skete der. Men vi må også huske at

tale om, hvordan den ild, der blev tændt i os den dag, får mulighed for at brænde hele livet igennem.

Spørgsmål: Hvad kan du huske fra dåbsritualet i kirken?

De 5 B'er:

Vers 42 i teksten bliver tit hevet frem i forskellige sammenhænge, og det er med god grund. Det er tankevækkende at se, hvad det var de første kristne valgte at fokusere på. Det må give eftertanke til os i dag. De fire ting, der nævnes, er apostlenes lære, fællesskabet, brødet, brydelse og bønnerne. Når vi læser det sammen med beretning om den kæmpe dåbsfest lige inden, så ender vi ude med det, der ofte bliver kaldt de 5 B'er:

- Bibelen
- Brødrene
- Brødet
- Bønnerne
- Badet

Selvom det måske kan virke lidt gammeldags med den liste, så er der god grund til at understrege dem og holde dem højt i vores eget liv og over for teenagerne. Alle fem ting indeholder nogle løfter, som gør dem uundværlige for os i vores liv som kristne. Det fascinerende er, at det alle er steder, hvor vi på en særlig måde bliver sat i forbindelse med Jesus, og det er dybest set det, vi har allermost brug som mennesker.

Der er mange forskellige måder at arbejde med de 5 B'er på. Det kan være oplagt at komme med nogle eksempler på, hvordan du selv har oplevet at en eller flere af de fem elementer har været med til at holde dig fast i troen. Du kan også bede nogle af de andre ledere om at komme med nogle små dryp. Dette punkt er det vigtigste i dagens bibeltid, så brug god tid på at gøre det konkret for teenagerne.

Spørgsmål: Hvilke af de 5 B'er er vigtigst i dit liv?

Medgang:

Det er egentlig en lille sidebemærkning til sidst i teksten, som bliver udgangspunktet for dette fokuspunkt. Efter vi har hørt om, hvordan menigheden holder fast i alle de her ting, og hvordan de priser Gud, så står der, at de havde hele folkets yndest. Vi skal se senere, at de også kommer til at opleve modgang og forfølgelse, så vi kan ikke udlede, at et sandt kristent fællesskab kun vil opleve medgang og positive tilkendegivelser.

Det som kan fremhæves er, at selvom Bibelen taler om, at vi skal forvente modgang og forfølgelse, så er der her et tydeligt eksempel på, at vi også kan få lov til at opleve, at folk er glade for os, og det vi gør, og at de så faktisk kommer til tro. Vi skal leve der, hvor Gud har sat os og gøre det så godt vi kan, og så får vi måske nogle gange nogle hug for det, andre gange får vi måske i stedet for lov til at opleve, at vi får folk yndest, og at nogle vil høre mere om, hvem vi er, og hvad det vil sige at tro.

Spørgsmål: Del en positiv oplevelse fra jeres liv som kristne?

BIBELTIME 5: "VI KAN IKKE LADE VÆRE"

Tekst: ApG 4,1-22

- Jesus er kilden, Forbud og trusler, Vi kan ikke lade være.

Mål

- At teenagerne må se, at *Jesus er kilden* for disciplene og deres tjeneste.
- At teenagerne må blive udfordret af disciplenes reaktion på *forbud og trusler*.
- At teenagerne må overveje disciplenes respons: "*Vi kan ikke lade være*".

Baggrund

Denne bibeltime skal gerne udfordre teenagerne til at gå videre med det gode budskab. Vi er sendt i kærlighed til mennesker omkring os. Gud ønsker at den kærlighed han har mødt os med skal nå ud til mennesker omkring os, og han kan bruge os i denne opgave. I dagens tekst møder vi to disciple, som slet ikke er til at stoppe.

Det er ikke sikkert, at du selv, eller de teenagere, du skal tale til har samme oplevelse. Vi er mange kristne, der oplever udfordringer med at give videre af alt det gode, som vi har modtaget. Håbet er, at bibeltimen kan være med til at vise, hvor vi må finde vores styrke og lyst til at dele ud, men at vi også må indstille os på, at det ikke er alle, der ønsker at høre det budskab, vi kommer med.

Bibeltid:

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten med følgende "opgave": Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den (Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk)

Fokuspunkter

Jesus er kilden:

Situationen er egentlig ret alvorlig. Peter og Johannes er blevet anholdt, fordi de har helbredt en mand og efterfølgende forkyndt om Jesu opstandelse. De bliver derfor stillet over for folkets ledere for at svare på, med hvilken magt og autoritet, de har gjort det. Det er en alvorlig situation, og det kan få store konsekvenser for Johannes og Peter. Det er derfor virkelig opmuntrende og udfordrende, at Peter (Fyldt af Helligånden selvfølgelig) svarer meget ærligt og direkte på spørgsmålet.

Det bliver tydeligt i Peters svar, at der kun er én kilde til alt det, som sker, og det er Jesus. Han blev rigtig nok begravet, men Gud oprejste ham igen. Ja, han går så langt som til at kalde ham hovedhjørnestenen. Og til sidst bliver det endnu mere ekstremt, da han siger, at Jesus er den eneste vej til frelse. Det er en meget stærk og tydelig bekendelse, Peter her giver. Peter forsøger ikke at finde sine svar eller kræfter i sig selv, men fortæller som det er, at det alt sammen afhænger af, at Jesus er Guds søn, der er opstået. Endnu en gang ser vi, hvordan Helligåndens opgave er at pege på Jesus.

Spørgsmål: Hvornår har du sidst talt med nogle venner om Jesus?

Forbud og trusler:

Nu står lederne så over for Peter, Johannes og den helbredte mand, og de ved ikke, hvad de skal sige. De bliver derfor enige om, at de må true dem og så håbe, at det får dem til at stoppe

med at tale om Jesus og helbrede folk. Det er egentlig en meget naturlig reaktion, og det har bestemt ikke været trusler uden indhold. De havde magt til at gøre livet rigtig surt for Peter og Johannes.

Vi kan måske også opleve, at vi møder folk, der direkte eller indirekte truer os eller forsøger at få os til at holde mund omkring det med Jesus og troen. Bibelen er fuld af eksempler på, at nogle vil møde os kristne på den måde, så det skal egentlig ikke overraske os. Vi skal selvfølgelig lytte til folk og lade være med at provokere dem unødigt, men samtidig må vi også lade os inspirere over den måde, som Peter og Johannes reagerer på truslerne.

Spørgsmål: Har du oplevet at blive mødt af trusler eller forbud, fordi du tror?

Vi kan ikke lade være:

Deres svar er egentlig meget simpelt. Det kan godt være, at I truer os, men vi kan simpelthen ikke lade være med at fortælle om, det vi har set og hørt. Denne ligefrem tilgang kan vi måske nogle gange at savne i vores eget liv. Hvorfor er det, vi oftere holder vores mund i stedet for bare at blive ved at fortælle om det, vi har set og hørt?

Der er ikke nogle lette svar på det spørgsmål, men det bliver tydeligt i Bibelen, at det hele bliver nødt til at begynde med, at Gud skaber noget nyt i os. Det er rigtigt, at vi er forskellige som mennesker. Nogle er mere åbne, direkte og gode til hurtigt at få en snak i gang, mens andre har brug for mere tid og tryghed. Det er alt sammen meget naturligt og helt i orden. Men lige meget hvem vi er som person, må vi bede Gud om at tænde os på en måde, så vi slet ikke kan lade være med at fortælle andre om ham. Det kan se vidt forskelligt ud alt efter, hvem vi er, men hvis vi virkelig tror på, at Jesus er den, som Bibelen siger han er, så må vi også bede Gud om at hjælpe os med sin ånd, så vi fortæller endnu flere om det.

Giv gerne et eksempel fra dit eget liv, hvor du har fortalt nogle venner, naboer o.lign. om din tro. Vi har brug for den måde at inspirere hinanden til at gøre det i praksis.

Spørgsmål: Hvad kunne hjælpe dig til at fortælle flere om din tro?

BIBELTIME 6: "TÆNDT AF GUD"

Tekst: ApG 4,23-31

- Tilbedelse af Gud, Bøn om guds hjælp, Guds svar

Mål

- At teenagerne må blive udfordret til at bruge tid på *tilbedelse af Gud*
- At teenagerne må blive opmuntre til at *bede om Guds hjælp*
- At teenagerne må overveje, om de oplever *Guds svar*, når de beder

Baggrund

Denne sidste bibeltime slutter et noget atypisk sted, men håbet er, at det kommer til at give mening for både ledere og teenagere. Som nævnt ønsker IMU at sætte særligt fokus på bønningen i de kommende år. Det er netop bønningen, der står centralt i dagens tekst. Da Peter Johannes vender tilbage efter mødet med Rådet sker det som det mest naturlige, at de sammen med menigheden vender sig til Gud i bøn. Der er en fantastisk og udfordrende gudvendthed i deres orientering.

På samme måde er håbet, at denne bibeltime kan afslutte lejren eller bibelcampingen med en tydelig rettethed mod Gud. Det er ham, vi har brug for at vi har brug for hver eneste dag til at gribe ind i vores liv. Vi skal se, hvordan den bøn vi møder i dagens tekst kan være med til at opmuntre og udfordre os i vores eget bønsliv.

Bibeltid:

Start med at læse teksten op og sæt derefter teenagerne i gang med at arbejde med teksten med følgende "opgave": Sæt krydser ud for de tre ting i teksten, som du især husker efter at have læst den (Noget du undrer dig over, ikke forstår eller synes er helt fantastisk)

Fokuspunkter

Tilbedelse af Gud:

Ligesom i den første bibeltime ser vi her, at disciplenes umiddelbare respons på mange af de ting de oplever er: bøn. Vi må lade os inspirere og udfordre af dette og måske også overveje, hvordan bønningen helt konkret kan komme til at fylde mere i vores liv. Det første disciplene gør i deres bøn er at slå fast, hvem Gud er. De understreger på denne måde, hvem det er de henvender sig til.

Denne tilbedelse kan vi hurtig glemme i vores egen bøn, og det kan derfor være en god inspiration på forskellige måde at inddrage dette, når vi beder til Gud. Det er en fantastisk gave, vi har fået i bønningen, men vi har nogle gange brug for at blive stoppet op for, hvem det er vi tale med, så det får lov til at forme hele bønningen. Et sted vi kan hente noget af inspirationen til dette er i mange lovsange, hvor vi netop bruger tid på tilbedelsen. Derfor vil nogle teenagere måske opleve, at det kan give rigtig god mening at lytte til (eller måske selv synge) lovsange, når de beder til Gud.

En simpel måde, man kan opbygge sin bøn på er i følgende fire dele:

1. Tilbedelse
2. Bekendelse
3. Tak
4. Bøn

For mere inspiration til dette kan du evt. hente/bestille folderen "15 livliner" på imu.dk. Den tager mere fat i modellen og kommer med konkrete forslag til måder man kan bede på.

Spørgsmål: Nævn forskellige måder, vi kan tilbede Gud på.

Bøn om Guds hjælp:

Efter at have fortalt Gud, hvordan de ser og oplever situationen, bliver de meget konkrete og direkte i deres bøn om Guds indgriben. De beder: "...giv dine tjenere at tale dit ord med fuld frimodighed; ræk din hånd ud til helbredelse, så der sker tegn og undere ved din hellige tjener Jesu navn." Der er ikke noget, der er for stort eller småt til, at vi kan lægge det frem for Gud. Vi må virkelig komme til ham med alt, hvad der fylder.

Denne bøn om Guds hjælp kan ofte få en anden tyngde og dybde, hvis vi begynder med tilbedelsen. Når vi netop stopper op for, at ham vi henvender os til er himmelens og jordens skaber, kan det give os nye perspektiver på bønnen. Det minder os om, at han virkelig har al magt, og at han derfor kan hjælpe os i den situation, vi står i. Samtidig må det også minde os om, at Gud er så meget større, end vi forstår, og derfor er det ikke sikkert, at hans svar er det som vi håber på.

Bøn kan nogle gange komme til at handle meget om nogle bestemte formuleringer eller bestemte måde at sidde på. Du må meget gerne opmuntre og udfordre teenagerne til at gå på opdagelse i bønnens spændende verden. Der er utrolig mange forskellige måder at bede på, og det er bare med at prøve det af og finde ud af, hvordan vi hver især bedst kommunikerer med Gud. Giv gerne nogle helt konkrete eksempler på, hvordan du selv beder, så det kan blive til inspiration for teenagerne.

Spørgsmål: Hvordan beder du til Gud?

Guds svar:

Der er noget befriende i det meget konkrete og direkte svar, vi her ser. Gud hører disciplenes bøn, og han vælger at give dem et konkret svar både i form af en oplevelse i nuet og en udrustning til den opgave, der ligger foran dem. Det bliver på mange måder en påmindelse om, hvor stor og stærk vores Gud er. Tænk, at vi tror på en Gud, som på denne helt konkrete og fysiske måde viser disciplene, at han har hørt dem, og at han nu går med dem i deres tjeneste.

Det er ikke sikkert, at vi altid får lov til at få så konkrete svar, når vi beder, men vi må hjælpe hinanden til at stole på, at det er den Gud, vi henvender os til i bønnen. Han er den Gud som netop har tændt og fortsat tænder nyt lys i os, og så sender han os ud til mennesker omkring os med det bedste budskab i hele verden. Og det mest fantastiske er, at han selv går med og udruster os med sin Helligånd. Det er da for vildt!

Spørgsmål: Har du oplevet konkrete bønesvar fra Gud?