

Inspiration for teenledere i IMU



Hæfte 3 - foråret 2019

Udgivet af Indre Missions Ungdom



Find os på: www.imu.dk • Facebook: IMU • Snapchat: IMUdk • YouTube: Indre Missions Ungdom

Gode ideer

Vi vil i IMU gerne være med til at give gode værktøjer og ideer til dig, som arbejder med unge mennesker på den ene eller anden måde. Du står i en vigtig opgave, og derfor har du brug for al den opbakning og hjælp, du kan få. Derfor dette lille hæfte.

Tanken er, at du som leder må blive udrustet og inspireret i dit arbejde med teenagere. Det er helt op til dig, hvordan du bruger de 10 ideer i hæftet, men vi håber, at det er med til at gøre dit arbejde lettere.



Der er ikke tale om færdige koncepter eller forløb, men derimod en række løse ideer og inputs, som du må benytte frit.

Guds velsignelse over dit arbejde - det er vigtigt!

Med kærlig hilsen Daniel Præstholt, undervisningskonsulent i IMU

Idé 1: Kahoot!

Denne elektroniske feature er blevet meget populær i løbet af den seneste tid. Den kan bruges i skoler, til arrangementer osv.

Kort fortalt er det en quiz, som man selv kan udarbejde med egne spørgsmål.



Når en quiz er oprettet, logger deltagerne sig ind på den med deres mobil eller tablet. Hver quiz har en 6-cifret kode, som man skal indtaste for at komme ind på den rigtige quiz.

Hvordan du laver en Kahoot! og bruger den, kan du læse meget mere om på hjemmesiden www.kahoot.com.

Det er et godt værktøj til at gøre bibeltimen lidt mere spændende og dialogisk, eller hvis I vil lave en lille konkurrence i teenklubben.

Idé 2: Bibelen om venskab

Gud har skabt os mennesker som relationelle væsner. Det betyder, at vi er skabt til at være sammen med hinanden. Her er en række steder fra Bibelen, som du kan tage udgangspunkt i, hvis du skal holde en aften om venskab.

- Det er ikke godt at være alene (1 Mos 2,18)
- Enok og Noa vandrede med Gud (1 Mos 5,22; 6,9)
- Trofasthed og venskab (Ordsp 18,24)
- Dyrene bliver venner på den nye jord (Es 11,7)
- Daniels venner i ovnen (Dan 3,1-30)
- Fire venner hjælper deres lamme ven (Mark 2,1-12)
- Herodes og Pilatus bliver venner (Luk 23,12)
- Jesus giver disciplene kærlighedsbuddet (Joh 15,9-17)
- Venskab med verden er fjendskab med Gud (Jak 4,4)

Idé 3: Ka' du li' din nabo?

Dette er en klassisk rystesammenleg, men den kan også bruges, hvis I bare lige skal have et break i jeres klubaften.

Deltagerne skal sidde i en rundkreds på stole, og der skal være én stol for lidt. Der er nu en person, som skal begynde med at være inde i midten af kredsen.

Denne person skal nu stille en af de andre deltagere spørgsmålet: "Ka' du li' din nabo?". Den adspurgte kan nu svare: "Ja!", og hvis det sker, skal de to personer på hver side af den adspurgte skifte plads, mens personen i midten skal forsøge at sætte sig, inden de når at sætte sig. Når denne det, er der en ny i midten af kredsen.

Den adspurgte kan også svare: "Nej, men jeg ka' li' alle dem, der...", hvorefter der vælges et udsagn, som fx "...har sorte sokker på." Nu skal alle, hvorom dette gælder, finde sig en ny plads, mens personen i midten forsøger at snuppe en af de frie pladser.

Hvis man vil gøre legen mere udfordrende, kan man tilføje reglen om, at man skal rykke til højre, hvis denne plads bliver ledig.

Idé 4: Tag en ven med-aften

Lav en aften, hvor det er lettere at tage en ven med til teenklub. Det kan være, I tager ud at bowle, har spilleaften eller er på et sjovt løb.

I skal som ledere være opmærksomme på, at det godt kan være lidt grænseoverskridende for mange at invitere nye med. Derfor skal alle barrierer fjernes, så det bliver en god og hyggelig aften for alle - både jeres teenagere og deres venner.

Tænk særligt over, hvilke ord I bruger, og hvordan I fx beder. Det kan godt være overvældende, når man ikke er vant til det kristne univers, men det betyder ikke, at I skal skjule, hvem I er, og hvad I tror på.



Idé 5: Vendespil med "venner"

Alle kender vendespil - også kaldt Memory eller Huskespil. Det går i alt sin enkelthed ud på at finde to kort, der passer med hinanden. Lav X antal kort med "venner" fra Bibelen, dvs. personer, som passer sammen. Her er nogle forslag (find selv på flere):

- Martha og Maria
- David og Jonatan
- Jakob I og Esau I
- Adam og Eva
- Josef og Maria (Jesu mor)
- Peter og Andreas
- Jakob Z og Johannes Z
- Jonas og hvalen
- Paulus og Barnabas
- Ester og Mordokaj
- Ruth og Boaz



Spil evt. i hold - drengene mod pigerne - og udlod en præmie til det hold, der klarer sig bedst. Bonuspoint gives selvfølgelig, hvis teenagerne kan forklare, hvem personerne er.

Idé 6: Rammer for teenklubben

Et fællesskab har brug for gode og sunde rammer. Det har jeres klub også, og det er en god idé, hvis teenagerne er med til at lave dem, så de føler ejerskab overfor dem.



I kan fx lave en aften, hvor I brainstormer over, hvad der er vigtigt i teenklubben. Det kan både være konkrete forslag og ideer, men det kan også være mere bløde værdier.

Udvælg 5-7 af ideerne og lav en slags pagt for jeres teenklub ud fra dem. Det er de ting, der skal kendetegne netop jeres fællesskab.

Idé 7: Speed-friending

Denne aktivitet kan bruges, hvis I er mange, der ikke kender hinanden, eller I skal lære hinanden endnu bedre at kende.

Del jer op i to lige store hold. Nu sætter I jer overfor hinanden i to rækker, så alle har en makker.

Nu får hvert par præcis 2*2 minutter. Først begynder den ene med at fortælle om sig selv i 2 minutter, hvorefter der skiftes, og den anden gør det samme. Når tiden er gået, rykker alle videre til en ny makker.

Det kan være en god idé, hvis lederen på forhånd har bestemt nogle spørgsmål, som man kan snakke ud fra, fx "Hvad er det værste du har spist?" eller "Hvad er din yndlings-filmstjerne, og hvorfor?"

Idé 8: Gæt og grimasser

Klassisk leg, hvor deltagerne på skift mimer en sætning, som resten af holdet skal gætte. Det fungerer godt, hvis der er to hold, der kæmper mod hinanden.

Sætninger findes på www.kortlink.dk/konfirmandcenter/wenn.

Idé 9: Worship Today

Musik fylder meget i unges hverdag, og lovsang fylder meget i det kristne miljø.

Worship Today



Derfor er det godt at vide som leder, hvor man kan orientere sig omkring, hvad der sker i forhold til lovsang i Danmark.

IM-musik har derfor lavet denne hjemmeside: www.worshiptoday.dk.

Her kan du se videoer med indspillede lovsange, som I også kan bruge i teenklubben til at synge efter, hvis der ikke er nogen af jer, der selv kan spille. I kan også finde akkorder på alle sangene.

Hjemmesiden bliver jævnligt opdateret, og du kan også følge med på Facebook-siden: www.facebook.com/worshiptoday.dk.

Idé 10: Bed for vennerne

Under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i Ånden og holde jer vågne til det og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige (Ef 6, 18)

Bøn er et stort privilegium, som vi har som kristne, og ligesom den lamme mand blev båret frem til Jesus af sine venner (Mark 2, 1-12), således må I også som ledere bære teenagerne frem for Gud.

Men lær også teenagerne selv, hvordan de kan bære hinanden frem for Gud i bøn. Tag fx en skål, hvor alle teenagerne putter en seddel med deres navn ned i. Derefter trækker hver en seddel, som man skal bede for, indtil I mødes igen. Næste gang trækkes et nyt navn.

Eller brug IMU's bedekort, som I kan bestille på imu.dk. På disse er der plads til at skrive tre navne på personer, som man særligt vil huske i sin bøn. Det kan fx være en klassekammerat, som ikke tror på Jesus, eller en ven, der føler sig ensom eller er syg.



Gode ideer modtages gerne

Forhåbentlig har dette hæfte været med til at inspirere dig i dit arbejde med teenagere. Det håber vi, og vi arbejder på, at der løbende vil komme lignende hæfter hvert halve år.

Det betyder også, at vi har brug for inputs. Har du derfor en god idé eller andet, som du mener, andre kan få gavn af at vide, så send mig en mail på daniel@imu.dk eller ring på 22455460.

Når vi hjælper hinanden er vi stærkere!

Guds fred.

Husk Å-festival i pinsen 2019!

A screenshot of a Facebook post from the official page of Å-festival. The profile picture is a yellow circle with a black silhouette of a person holding a sign that says 'FESTIVAL'. The post content features a dark background with a red stage light effect and silhouettes of musicians. The text 'VI SES' is written in large white letters, and '7.-10. JUNI 2019' is written in large yellow letters below it. The Facebook interface shows the name 'Å-festival' and handle '@aafestivalofficial', along with interaction buttons like 'Synes godt om', 'Følger', 'Del', 'Kontakt os', and 'Send besked'.

Følg med på www.facebook.com/aafestivalofficial.

Find de to forrige
inspirationshæfter
fra 2018 på imu.dk
sammen med en
masse andet guf!

