



Titel

Kristen på de sociale medier

Intro

De sociale medier er blevet en del af vores hverdag med alt, hvad det indebærer. Det er på mange måder blevet nemmere at holde kontakten med vores venner og dele vores liv med dem. Men der er dele af disse medier, som vi kristne må sætte spørgsmålstegn ved, og vi må spørge os selv, om vi skal gøre lige som alle andre.

Når der i dette oplæg bliver talt om sociale medier, er der tale om medier, hvor man kan interagere med det indhold, som andre brugere lægger ud. Oplægget er udarbejdet af Klaus Rasmussen, der er uddannet i Kristendom, Kultur og Kommunikation.

1. Tjek ind

Tjek-ind er en hurtigt runde, hvor alle skal på banen og sige noget om sig selv. Brug nedenstående udfordringer i denne runde:

- 1) Fortæl hinanden, hvilke sociale medier I bruger
- 2) Fortæl hinanden om gode og dårlige oplevelser ved at være på de sociale medier

2. Tilbedelse

Det er vigtigt, når vi skal snakke om at handle på vores tro, at vi begynder med at have fokus på Gud. Det er i hans kærlighed, at vi skal finde styrken til at være og handle anderledes end dem, vi kender som ikke tror på Jesus.

I 2 Kor 6,4 står der: ”Træk ikke på samme hammel som de vantro! For hvad har retfærdighed med lovløshed at gøre, eller hvad har lys til fælles med mørke? ”

Tal kort om, hvad I tænker, når I hører verset. Er der noget som udfordrer, overrasker eller provokerer dig? Brug tid sammen på at bede. Bed om at Jesus må vise jer, hvordan I kan være på de sociale medier på en god måde.

3. Tilegnelse

Sociale medier er blevet en stor del af vores tilværelse, og noget som de fleste af os bruger dagligt. En af grundene til at sociale medier er blevet sådan en succes, har sociologen Anthony Giddens et bud på.

Hvor finder du din identitet?

Giddens siger, at nutidige mennesker har lagt gamle traditioner og normer bag sig og derfor ikke længere har en fast identitet. Selvom det på mange måder er positivt at vi har lagt de gamle måder at tænke og handle på bag os, så giver det også nogle store udfordringer. Særligt når det gælder vores identitet. For var der noget, som de gamle tænkemåder kunne, så var det at give os en rolle og identitet. Både i samfundet og i relationerne til hinanden. Men nu da de er væk, siger Giddens at vores identitet er konstant flydende, og den skal hele tiden skabes og genskabes. Det er blevet en evig kamp og et livsprojekt for os mennesker.

I det livsprojekt kommer de sociale medier os så til hjælp. For Facebook, Instagram, Snapchat er netop en lang løbende fortælling om os selv, og dem vi omgiver os med. Det er medier, hvor vi hele tiden kan fortælle vores omgivelserne om vores historie, og de kan så bekræfte os i den.

Men hvis dette nu er den virkelighed, som vi befinder os, hvordan skal vi så som kristne forholde sig til dette? For vi som tro på Gud, tror også på, at vi er skabet med en identitet, en værdi og en berettigelse til at være til. Det



står i kontrast til, at ens identiteten er en flydende fortælling som løbende skal opretholdes ved konstant at blive genfortalt til andre mennesker via sociale medier. Så måske er det en idé at finde/genfinde vores identitet som Guds børn og bruge dette som udgangspunkt til at handle på en anden måde, end andre mennesker vil gøre på de sociale medier.

Spørgsmål:

- Hvad tænker du om, at du er skabt med en identitet?
- Tænker du, at vi må handle anderledes end andre på de sociale medier, når vi tror, at Gud har givet os en identitet?

Hvem handler min profil på sociale medier om?

Noget, som vi kristne, må være opmærksom på, når vi bruger de sociale medier er: Hvem handler det hele om? Som vi har set på indtil nu, så handler det om en selv. Det er Jeg'et, der er i fokus. Spørgsmålet er, om det er godt? For vi tror på, at det ikke er godt for os, at vi selv har førstepladsen i vores liv. Den plads er forbeholdt Jesus. Så han kan bruge os til at give sin kærlighed og frelse videre til de mennesker, der er omkring os. Så de kan få et evigt liv sammen med ham og ikke gå fortabt. Så spørgsmålet er, hvordan får vi Jesus til fylde mere i vores liv, også når det gælder vores liv på de sociale medier?

Være anderledes for andre skyld

Foruden de grundlæggende ting man kan gøre for at give Jesus mere plads i sit liv. Så kan man i denne forbindelse prøve at stille sig selv spørgsmålet: Hvad er det, jeg poster på sociale medier, og viser det også, at jeg er troende kristne, med alt hvad det indebærer? For en anden bagside ved at bruge sociale medier er, at vi kan komme til at støtte folks billede og forståelse af livet, som noget der skal være perfekt - et glansbilledeliv. Selvom vi alle sammen godt ved det ikke findes.

Vi kan give både troende og ikke troende et forvrænget og forkert billede af, hvordan det er at leve med Jesus. De fleste har oplevet, at det indeholder både op- og nedture at være kristen. Så spørgsmålet er om vi, igennem det som vi poster, viser det virkelige billede at leve med Jesus, eller er det kun de gode sider, vi viser? Der er mange muligheder at vise det på, men her er det godt, hvis vi i vores fællesskaber kan være med til at støtte og hjælpe hinanden til dele troen med vores følgere. Så de får en mulighed for at se, hvad det vil sige at være kristne. Både med de udfordringer og glæder, der er.

Spørgsmål:

- Hvordan får vi fokus over på Gud og lidt væk fra os selv på de sociale medier?
- Hvordan kan vi være med til at give et realistisk billede af livet som kristen over for omverdenen?

Hvad kan man gøre?:

Et sted man kan begynde med at være anderledes på sociale medier er ved at gå foran med en gode tone. Der er ingen tvivl om, at man kan blive svinet til og nedgjort på de sociale medier, da alle frit kan skrive, lige hvad der passer en. Her kan vi være med til at bidrage til en god debat- og samtalekultur. Helt konkret kan man, når man ser et opslag, man gerne vil kommentere på, lige tænke over, om det man vil skrive er noget der er konstruktivt og derfor noget som vil være med til bringe snakken/debatten videre. For hvis det ikke er det, er det måske bedst for andre, at du lader være. For en af dine opgaver her i livet er at vise Guds kærlighed til dine medmennesker. Dette kan man gøre ved at respektere dem og behandle dem venligt, også på de sociale medier.

Spørgsmål:

- Hvordan kan vi bidrage til den gode tone på de sociale medier?
- Lav en brainstorm over, hvad man kunne tage af billede eller lignende, som man kunne poste på de sociale medier og på den måde dele sin tro.

4. Tjeneste

En ting er at snakke om et emne. Det kan være godt, men det svære vil altid være at omsætte det, vi har snakket om til handling. Her har vi brug for at bede Gud om hjælp, og vi har brug for at blive støttet af vores kristne venner i fællesskabet.

På baggrund af oplægget kommer her nogle udfordringer, til den næste uges tid, når det gælder om at handle anderledes på de sociale medier:



1. Brug brainstormen, som I lige har lavet i det sidste afsnit, til at sætte nogle mål hver især for, hvordan I vil handle anderledes på de sociale medier i den næste uges tid.
2. Om en uge kan I lave en opsamling på, hvordan det er gået med hinandens mål. Hør, hvad der er gået godt, og hvad der er gået mindre godt. Giv evt. hinanden nye udfordringer i at handle på en anden måde, end alle andre gøre på de sociale medier.